

Moldavië

Moldavië is het armste land in Europa dat ligt tussen Oekraïne en Roemenië. Na de val van het communisme, is het land op politiek en economisch vlak instabiel. Er is nog altijd veel armoede en werkeloosheid.



Het migratiecijfer is hoog. Maar liefst 21% van de kinderen in Moldavië mist minimaal 1 ouder, die naar het buitenland is vertrokken.

Door lage lonen en gebrek aan werk, is een op de drie werkende Moldaviërs geëmigreerd om in het buitenland te werken. Hierdoor groeit meer dan de helft van de kinderen op zonder de zorg van een van hun ouders. Alcoholverslaving en huiselijk geweld zijn veelvoorkomende problemen en driekwart van de kinderen heeft te maken gehad met geweld. Moldavië heeft een van de hoogste percentages van mensenhandel, zoals prostitutie, in Europa. De levensverwachting in Moldavië is 71 jaar, een van de laagste in Europa.

Wat kunnen we doen?



De energiekosten nemen 70% van het beschikbare inkomsten in beslag, waardoor er weinig overblijft voor andere essentiële uitgaven.

- In Lunteren hebben wij goede gebruikte zonnepanelen gedoneerd gekregen. Deze panelen gaan dienst doen bij gezinnen in Step- Soci (Moldavië).

De inflatie heeft ertoe geleid dat de voedselprijzen meer dan verdubbeld zijn.

- Wij hebben de mogelijkheid om mensen te ondersteunen met een zadenpakket, om voldoende groente te kunnen verbouwen voor een heel gezin.

Veel kinderen in Moldavië groeien op in armoede. Ouders zijn vaak weg om te werken in binnen of buitenland of ouders hebben geen werk en verdrinken het weinige geld dat ze nog wel hebben. Vaak zijn kinderen alleen thuis of worden opgevoed door (groot)ouders die het leven ook maar net aankunnen.

- De kerk in Step-Soci hoopt deze kinderen te helpen met huiswerkbegeleiding en een gezonde maaltijd.

- Ook aan ouderen wordt gedacht. Kleding, medische hulpmiddelen en aandacht helpt hen om hun situatie te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Diaconale werkgroep Oost Europa.