



## Sterke helden

Psalm 103: 20

Doelgroep: 30/40'ers  
Datum: 18 april 2026  
Tijd: 13:30 uur  
Locatie: PG Lunteren, Oranjestraat  
Prijs: € 20,- p.p.  
Aanmelden: 06-44075018 Franciska van de Vliet

## Protestantse Gemeente Lunteren, Oranjestraat

Liturgie en nieuws

Zondag 8 maart 2026

*Derde zondag in de veertigdagentijd*

*Viering Heilig Avondmaal*

**Ochtenddienst** aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. Caroline Oosterveen

Organist / Vleugel: Margret Spelt

m.m.v. Welcome Singers

Ouderling van dienst: Marjolijn Agterberg, Miep van de Sluis

Diaken van dienst: Martien en Marjanne v.d. Berg

Oppasdienst: Kati van Maanen en Chantal Zandsteeg

Kinderkring: Alies Hendriksen

Beamerdienst: Nicoline Ploeg

Bloemendienst: P. van Eerden

**Avonddienst** aanvang: 19:00 uur

Voorganger: Ds. G.J.M. Baalbergen, Bennekom

Organist : Betty Diender

**Collecten:**

1<sup>e</sup> Kerk

2<sup>e</sup> Onderhoudsfonds

3<sup>e</sup> **Bekercollecte** : Open Doors

---

### Liturgie ochtenddienst

*Thema:*

Hij naast ons

Wij naast Hem

*Hij naast ons*

Deze zondag horen we dat Jezus op onze hoogte/ diepte komt en blijft. Hij kiest de plek naast zijn vrienden, met al hun goedheid, maar ook overmoed en verraad. Hij schuift aan in onze realiteit.

We mogen Zijn aanwezigheid voelen en leren opmerken, Hij kent en voedt ons

*Wij naast Hem*

Ophouden met rennen, niet hoeven presteren, Zijn hartslag voor ons mensen horen, beseffen dat we geliefd zijn...Een plek van rust en vertrouwen

Dat is een bijzondere plek die we naast Hem mogen innemen, in al onze realiteit

*En daarmee naast elkaar*

- \*Orgelspel
- \*Lied voor de dienst: "Toon mijn Liefde"
- \*Welkom en mededelingen
- \*Intochtslied : HH 16, Als een hert dat verlangt
- \*Stil gebed
- \*Onze hulp en Groet
- \*Kyriëgebed



Een lange rij van mensen ( melodie 657 zolang wij ademhalen)

Een lange rij van mensen,  
bij duizenden gevluht,  
naar verre vreemde grenzen,  
naar veiligheid en rust.  
Een leeg gezicht gaat leven  
van man en vrouw en kind  
waar noodhulp wordt gegeven,  
Gods lange adem wint.

Bij rampen en conflicten,  
bij pijn een sprankje hoop  
met tenten, dekens, voedsel,  
als een infuus in nood.  
Zal ooit fragiele vrede  
bestaan door overleg?  
Is ooit het leed geleden?  
God, geef een nieuwe weg.

\*We luisteren naar de WS (2x) en zingen vervolgens 1 x samen met de WS:

*Wij hebben voor u gebeden Verzameld liedboek 564 refrein:*

Wij hebben voor u gebeden, dat uw geloof niet bezwijkt.  
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen,  
versterk uw broeders, versterk uw zusters  
Wij hebben voor u gebeden, dat uw geloof niet bezwijkt.

\*We staan stil bij het liturgisch bloemstuk

\*Gebed bij de opening van de Schrift

\**Kindermoment : De kinderen komen naar voren voor het paasproject*

\*We zingen het projectlied

3. Jezus zegt: 'Hier heb Ik zo naar verlangd:  
om één keer nog samen te zijn.  
Deel deze paasmaaltijd nu met elkaar.  
Dank God voor het brood en de wijn.  
Straks is mijn tijd met jullie voorbij.  
Herhaal deze maaltijd en denk dan aan Mij.'

**Refrein:**

Met deze verhalen gaan wij richting Pasen  
en volgen de weg zoals Jezus die ging.  
Samen met Hem zijn wij onderweg,  
wij volgen Hem tot aan een nieuw begin.

*De kinderen gaan naar de kinderkring*

\*Lezing: Lucas 22:14-23 en 31-34

\*We zingen: NLB 395 door WS, refrein allen

\*Moment van bezinning



\*We zingen: Brood op tafel (Jongorius), 1 en 2  
door WS, 3 allen

## Groeien in geloof Samen met onze kinderen

**2 maart Het mosterdzaadje**

**16 maart Noach en de Ark**

**30 maart De barmhartige Samaritaan**

**Van 20.00 tot 21.30 uur**

**Met Caroline Oosterveen**



# In gesprek over het boek "Het Geschenk" van Edith Eger

Donderdag 19 maart 2026

20.00 uur

Met ds. Caroline Oosterveen

Opgave via [ontmoetingenverdieping@gmail.com](mailto:ontmoetingenverdieping@gmail.com)



## Kinderbiddagdienst woensdag 11 maart



om 14.30 uur in de Maranathakerk  
Samen met dominee  
Caroline Oosterveen gaan we  
binnen en buiten de kerk op zoek  
naar antwoorden op de vraag van  
het thema...

**"Wat verwacht jij?"**

1. Brood op tafel, een hand gevuld  
met wat in het leven geen uitstel duldt:  
de honger stillen iedere dag,  
gewoon wat een mens niet ontbreken  
mag.

2. Beker met wijn, een vredewens,  
elkaar begroeten van mens tot mens,  
*kinderen terug uit kinderkring*

\*Gaven en gebeden

\*Inzameling van de gaven : 1<sup>e</sup> Kerk 2<sup>e</sup> Onderhoudsfonds

\*Dankzegging en voorbeden

### **\*Dienst van de Tafel**

Tafelgebed lied 403c Danken wij de goede God

Onze Vader

Vredegroet

Nodiging

Delen van brood en wijn

*Rutter: The Lord bless you ( luisteren)*

*We zingen samen met de cantorij*

*Eet dit brood*

*NLB 23 b*

Dankgebed

*kleine kinderen uit de oppasdienst voor de zegen*

\*Slotlied: NLB 103 c: 1 en 3

\*Zegen, die beantwoord wordt met: De weg die je goedgevoelt 282,  
*eerste keer WS, daarna allen bij het verlaten van de kerkzaal*

Dat je de weg mag gaan die je goed  
doet,

Dat je opstaat wanneer je valt,

Dat je mens mag worden in Gods ogen

En die van anderen

Weet dat de aarde je draagt

verbonden worden met iedereen  
want wie houdt het uit moederziel  
alleen.

3. Maaltijd houden met Hem die sprak  
en zich in zijn leven tot voedsel brak.

Kom samen eten, drink van de wijn  
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn.

Dat je gaat in het licht  
En de wind je omgeeft

Dat je de vruchten van het leven proeft  
En gaat in Vrede

Dat je de vruchten van het leven proeft  
En gaat in vrede

---

## Liturgie Avonddienst

- \*Orgelspel
- \*Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst)
- \*Aanvangslied: Lied 287:1,2 en 4 (NLB, staande)
- \*Stil gebed
- \*Votum en Groet
- \*Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal
- \*Zingen: Gezang 360:1 (Liedboek 1973)
- \*Nodiging (met orgelspel)
- \*Lofprijzing en instellingswoorden
- \*Zingen: Gezang 360:2 (Liedboek 1973)
- \*De gemeenschap van brood en wijn
- \*Dankgebed
- \*Zingen: Gezang 360:3 (Liedboek 1973)
- \*Gebed
- \*Schriftlezing: Genesis 44:14-45:9
- \*Zingen: Lied 23c (NLB)
- \*Verkondiging: Een gewijzigde familieopstelling
- \*Meditatief orgelspel
- \*Zingen: Lied 315:1 en 2 (NLB)
- \*Gedicht
- \*Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (staande)
- \*Inzameling van de gaven : 1<sup>e</sup> Kerk 2<sup>e</sup> Onderhoudsfonds
- \*Slotlied: Lied 263 (NLB, staande)
- \*Wegzending en zegen
- \*Orgelspel

---

## Mededelingen

- \***Bloemen** De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet en bemoediging naar Lana Borgers en haar ouders, Valkestein 117, 6714 BG Ede.
- \***Avondmaalsviering** Volgende week zondag op 8 maart vieren we het Heilig Avondmaal.
- \***Kinderbiddag** Woensdagmiddag 11 maart wordt de Kinderbiddagdienst gehouden in de Maranathakerk. Aanvang is 14.30 uur. Thema is "Wat verwacht jij?". Met de kinderen gaan we deze middag op zoek naar antwoorden op deze vraag. Ds. Caroline Oosterveen zal deze dienst begeleiden.

\***Biddagdienst woensdagavond 11 maart** Deze dienst begint om 19.30 uur in de Maranathakerk. Deze avond zullen we als gemeente bidden voor gewas en arbeid. In de verkondiging staan we stil bij het gebedsonderwijs vanuit de Bijbel en vanuit de traditie van de Kerk. Iedereen is van harte uitgenodigd! Indien u specifieke gebedspunten wilt aandragen voor de voorbede, dan kunt u deze mailen naar [cock.kroon@maranathakerk.net](mailto:cock.kroon@maranathakerk.net)

\***Bekercollecte 8 maart** Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven.' Het was deze tekst waar [Anne van der Bijl](#) in 1955 door werd aangemoedigd in zijn missie om vervolgd christenen te gaan ondersteunen. De Bijbeltekst uit Openbaring 3:2 spoort medewerkers van Open Doors over de hele wereld nog elke dag aan om zich in te zetten voor de vervolgd kerk. Het werk waar Anne van der Bijl zich radicaal aan toewijdde, is vandaag de dag belangrijker dan ooit.

\***Gastgezinnen Lunteren van start onder De Vluchtheuvel.** Gastgezinnen Lunteren officieel is gestart onder Stichting De Vluchtheuvel. De Vluchtheuvel is een uniek initiatief waarin verschillende kerken samen optrekken. Juist dat samen kerk-zijn over gemeentegrenzen heen is van grote waarde. Het concept Gastgezinnen is binnen De Vluchtheuvel niet nieuw; eerder is hier al ervaring mee opgedaan. Nu krijgt het opnieuw vorm, passend bij deze tijd en de vragen die er leven in Lunteren. Vanuit mijn ervaring bij de Buurtgezinnen, jeugdzorg, én vanuit mijn persoonlijke motivatie Heeft u vragen, wilt u meer informatie of overweegt u om gastgezin te worden? Neem dan gerust contact met mij op: Nienke van der Kaaij ☎ 06 – 39213569

