

sparen en investeren. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. De zusters begeleiden verder de moeders intensief, zodat ondervoeding stopt en kinderen naar school naar school kunnen gaan.



***Seniorenmiddag** Woensdag 25 maart hebben we weer een Senioren middag. Joke Verweerd komt bij ons met een programma in het teken van Pasen. Zij is al vaker bij ons geweest en ook nu heeft ze haar eigen boeken te koop. Allemaal van harte welkom. We hopen op een mooie middag met elkaar Inloop 13.45 uur en om 14.00 uur beginnen we. Vervoer nodig? Bel naar Tineke de Vries. tel. 0318 484471

***Koffietijd en meer...**Zaterdag 28 maart is er weer een koffieochtend, met als thema: "Grote schoonmaak". Hartelijk welkom van 10 tot 12 uur in de koffiezaal van de kerk. Graag tot dan!

Protestantse Gemeente Lunteren, Oranjestraat

Liturgie en nieuws

Zondag 22 maart 2026

Vijfde zondag in de veertigdagentijd

Ochtendienst aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. Caroline Oosterveen

Organist : Betty Diender

Ouderling van dienst: Petra Boiten

Diaken van dienst: Jan en Gerdien Luchies

Oppasdienst: Didy Spelt en Anita Wielstra

Kinderkring: Alies Hendriksen

Beamerdienst: Aart Davelaar

Bloemendienst: T. de Vries

Avonddienst aanvang: 19:00 uur.

Voorganger: Dhr. Cock Kroon, Barneveld

Organist : Sipke de Boer

Collecten:

1^e Diaconie/ZWO (Rwanda)

2^e Onderhoudsfonds

Bijbellezen met je hart



Op weg naar Pinksteren

7, 14, 21 april, 5 en 12 mei

van 20.00 tot 21.15 uur

Met ds. Caroline Oosterveen en Edith Geluk

Groeien in geloof Samen met onze kinderen

2 maart Het mosterdzaadje
16 maart Noach en de Ark
30 maart De barmhartige Samaritaan

Van 20.00 tot 21.30 uur
Met Caroline Oosterveen



Seniorenmiddag 26 maart
"DICHTER BIJ HET DICHTEN"
Poëzie uit en voor het hart, door Fred Takken

Met extra aandacht voor zijn laatste en derde
gedichtenbundel 'Toen werd het stil' met gedichten
over afscheid en verlies.

Aanvang 14.30 uur in de Maranathakerk

Aansluitend broodmaaltijd,
aanmelden hiervoor is nodig!
Graag bij Geurtje: 06 136 70 610 of via
senioren@maranathakerk.net



Liturgie ochtendienst

Thema: **vergeven....**

De cirkel van geweld sluit zich steeds dichter rondom Jezus
Hij kent en ondergaat de diepten in ons mensen
Zelfs Petrus die Hem innig nabij wil zijn
wordt in drie cirkels in de diepte van verloochening getrokken
Jezus kijkt hem aan
"Als jij kon zien wat Ik kan zien....."

- *Orgelspel
- *Lied voor de dienst: Jezus alleen
- *Welkom en mededelingen
- *Intochtslied: NLB 139b Heer, U doorgrondt en kent mij
- *Stil gebed
- *Onze hulp en Groet
- *Kyriëgebed: allen: **Heer, ontferm U**
- *We zingen: NLB 859:1,2 en 3
- *Inleiding op het thema
- *Gebed bij de opening van de Schrift
- **Kindermoment : De kinderen komen naar voren voor het paasproject*
- *We zingen het projectlied

5. Petrus zegt fel: 'Nooit verraad ik mijn Heer, die woorden gaan niet over mij!' Maar later zegt hij: 'Mens, ik ken Jezus niet!' Niet één, twee, maar drie keer op rij. Terwijl hij nog praat, kraait er een haan. En Petrus moet huilen, wat heeft hij gedaan?

Refrein:

Met deze verhalen gaan wij richting Pasen en volgen de weg zoals Jezus die ging. Samen met Hem zijn wij onderweg, wij volgen Hem tot aan een nieuw begin.

De kinderen gaan naar de kinderkring

- *Bijbellezing: Lucas 22: 54-62
- *We zingen: lied van Petrus

*Lied 130 (uit: Jij mijn adem. Lied van Petrus na zijn verloochening/ Melodie Gezang 173).

Hoe vaak heb ik Hem vurig trouw beloofd zonder de diepte van die daad te weten? Hoe snel deed ik of ik Hem was vergeten en heeft de nacht mijn vurigheid gedooft.

Die tot zijn vrienden ons verkozen had en ons liet delen in zijn groot vertrouwen, die mij de rots dacht, waarop hij kon bouwen - was ik de vriend die dat nooit meer vergat?

Hij sprak van liefde – maar tot welke prijs? Hij bood de vrijheid- maar ik bleef gevangen. Hij sprak van trouw en raakte mijn verlangen. Maar nu Hij zwijgt, bied ik Hem geen bewijs.

Kan ik die naam, die mij is toevertrouwd, ooit nog met opgeheven hoofde dragen? Is het te laat? Hij zou mij mogen vragen hoe ik met heel mijn leven van Hem houd.

*Moment van bezinning

We luisteren naar

*We zingen: NLB 836:1 en 2 (oude melodie?)

Daarná komen de kinderen binnen



- *Inzameling van de gaven : 1^e Diaconie/ZWO (Rwanda) 2^e Onderhoudsfonds
- *Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- *We zingen: NLB 894:3 en 4 (op melodie geef vrede Heer, geef vrede)
De kleine kinderen van de oppasdienst komen binnen voor de zegen
- *Zegen, die we beantwoorden met NLB 256 (Nederlandse tekst)
- *Orgelspel

Liturgie Avonddienst

- *Orgelspel
- *Welkom en mededelingen
- *Aanvangslied: Psalm 89 : 1, 6
- *Stil gebed, votum en bemoediging
- *Zingen: NLB 538 : 1, 2, 3, 4
- *Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Bijbel
- *Schriftlezingen: Psalm 100 en
Filippenzen 4:4-7 (NBV '21)
- *Zingen: Psalm 100 : 1, 2
- *Verkondiging "40 dagen vreugde in God"
- *Meditatief orgelspel
- *Zingen: Psalm 100 : 3, 4
- *Geloofsbelijdenis
- *Zingen: NLB 578 : 1, 2, 3
- *Dankzegging en voorbeden.
- *Inzameling van de gaven : 1^e Diaconie/ZWO (Rwanda) 2^e Onderhoudsfonds
- *Slotlied: NLB 578 : 4, 5, 6
- *Heenzending en zegen, gezongen 'amen'
- *Orgelspel



Mededelingen

- ***Bloemen.** De bloemen van deze zondag gaan met een groet van onze gemeente naar Teus van Norden. Dr. A. Kuiperstraat 46.
- ***Diaconiecollecte 22 maart 2026 Rwanda, Met zusters werken aan gezond eten KIA** In het kleine dichtbevolkte Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Al veertig jaar leren Rwandese diaconessen arme gezinnen hoe ze zo efficiënt mogelijk voedsel kunnen verbouwen en hoe ze samen kunnen