

3 Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan 't kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

4 't Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven..

v. In uw handen, Heer,
a. bevelen ook wij vol hoop
ons leven.

dat uw liefde
ook ons zal vinden
en bewaren.

v. In uw hoede
a. bevelen wij in geloof
elkaar aan.

v. Dat wij niet eindigen
in het duister,
maar dat in de nacht
voor ons allen een licht opgaat
en alle dingen
worden goedge maakt.

v. In uw liefde
a. geven wij ook elkaars
leven over.
Laten wij waken en bidden

Allen zingen: (melodie: Door de nacht van strijd en zorgen)

Zegen, God, wie in Uw schepping
Kiezen om de weg te gaan
Van geloof, van hoop, van liefde
Van Uw Woord in ons bestaan.

We verlaten de kerk in stilte, onder muziek



Protestantse Gemeente Lunteren, Oranjestraat

Liturgie

3 April

Goede Vrijdag

Aanvang: 19:30 uur

Ds. Caroline Oosterveen	Goede Vrijdag
Ouderling van dienst	Miep v.d. Sluis
Diaken van dienst	Piet Kooistra
Beamerdienst	Aart Davelaar
Organist	Margret Spelt

Lectoren: Anneke de Boer, Jan Bouwsema, Miep van de Sluis
(Teksten van de koralen van Bach uit: "Een vogel is er thuis", Ria Borkent)

Stilte vóór de dienst
Luiden van de klok
Stilte

Drempelgebed

v. Bij U, Heer, schuilen wij
in het onbarmhartig
donker
van deze dag.
Hoor ons, God,
en blijf ons niet ver.
a. hoor ons en kom ons te
hulp
v. U bent een wal
tegen nacht en ontij.
U, de grond van ons
vertrouwen.
In uw handen, Heer,

bevelen wij ons leven.
a. beschut ons
met de schaduw van uw vleugels.
v. Hier gedenken wij
Jezus Messias, in zijn
lijden, zijn dood.
In de dagen van zijn leven
heeft Hij onze zwakheid
gedragen,
onze leegte onder ogen gezien.
Hier zien wij op
naar het kruis.
Laat dit uur voor ons zijn

als een waken en bidden met Hem.
Behoed ons, Heer,
als het licht van uw ogen.
bevelen wij ons leven.
Amen.

Stilstaan bij het liturgisch bloemstuk

Zingen door cantorij: "O Lamm Gottes unschuldig"

U, Lam van God, onschuldig
geslacht aan 't kruis van de schande,
altijd was U geduldig,
hoevel veracht en mishandeld.
Ons kwaad hebt U gedragen,
de wanhoop is verslagen.
Ontferm U over ons, Jezus, Heer Jezus.

Enkele woorden
We zingen: de eerste drie regels van NLB 675

Gebed
Matteüs 26, 36-46

Zingen: "Ich will hier bei dir stehen"

Ik wil hier bij U blijven,
dan bent U niet alleen.
Ik sia mijn beide armen
beschermend om U heen.

Wanneer uw ogen smeken,
zo dodelijk verward,
wanneer uw hart zal breken,
berg ik U in mijn hart.
Matteüs 26, 47-56

2

Welk licht heeft ons bedrogen,
in uw handen, Heer,
dat wij U zo zien staan?
De lichten van uw ogen,
wie heeft ze uitgedaan?

Matteüs 27, 31-51

Enkele woorden: liefde

Moment van stilte

De paaskaars wordt weggedragen

Zingen: "Wenn ich einmal soll scheiden"

Als ik zal moeten sterven,

laat mij dan niet alleen,

als ik de dood moet erven,

blijft heel dicht om mij heen.

Als ik het allerbangst ben,

te bang om sterk te zijn,

haal mij dan uit mijn angsten,

Heer, door uw angst en pijn.

Avondgebed. Stil gebed, Onze Vader

Wij leggen onze steen bij het kruis

Staan in een kring zingen wij Gezang 195

1 Nu valt de nacht.

Het is volbracht:

de Heer heeft heel zijn leven

voor het menselijk geslacht

in Gods hand gegeven.

2 De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerfen;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

7

Matteüs 27, 1-14

Enkele woorden: hoop

Zingen: “Befiehl du deine Wege”

Leg rustig maar je leven,
de pijn die jou bezeert,
bij God, die met zijn zegen
de wereld wel regeert.
De wind vliegt op zijn wenken,
de wolken drijft Hij aan.
Hij zal jouw weg bedenken
en jij kunt veilig gaan.

Matteüs 27, 15-22

Zingen door cantorij: “Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe”

Zo weerloos bent U, Heer, is dat uw wapen?
De goede herder lijdt hier voor zijn schapen.
Hij laat zich zonder schuld als Heer berechten
voor al zijn knechten.

Matteüs 27, 23-30

Zingen: “O Haupt voll Blut und Wunden”

O hoofd vol bloed en wonden, hoe pijnlijk alle hoon; bespottelijk omwonden met deze doornenkroon. U, Jezus, die gesierd werd met hoogste eer en pracht,	hoe laag en mensonterend; ik groet U stil en zacht. waardige verschijning, geliefd als morgenlicht, wekt nu ons medelijden, die spuug in uw gezicht.
--	---

Zingen door cantorij: “O Mensch, beweine dein Sünde groß”

Jij mens, kom laat je tranen gaan,
want Christus moest bij God vandaan
vanwege onze zonden.
Die uit een maagd, een meisje nog,
als mens geboren werd voor ons,
heeft vrede ons verkondigd.
Aan doden gaf Hij leven weer,
rondom Hem was geen ziekte meer,
totdat het tijd zou worden
dat Hij voor ons geofferd werd,
Hij droeg de zonden van ons weg,
is aan het kruis gestorven.

Matteüs 26, 57-60

Zingen door cantorij: “Mir hat die Welt trüglich gericht”

De wereld schuift de schuld op mij
met leugens en schijnheiligheid,
al hun geheime wapens.
Heer, hou me vast
in dit gevaar,
spaar mij hun valse aanklacht.

Matteüs 26, 61-68

Enkele woorden: geloof

bij ons en onze kind'ren,
maar zelf hebt U geen kwaad gedaan.

Matteüs 26, 69-75

Orgelmuziek: "Erbarme dich"



5



Zingen: "Wer hat dich so geschlagen"

Wie heeft U zo geslagen,
mijn redder, zo beschadigd
met nietsonziende haat?
Bij ons is kwaad te vinden,

4