

---

## Mededelingen

**\*Bloemen.** De bloemen van deze Paaszondag gaan met hartelijke felicitaties naar het echtpaar P.Hazenberg- van Ruler, Honskamperweg 54. 1 april waren zij 40 jaar getrouwd.

**\*Avondstappen** Woensdagavond 8 april zijn er weer avondstappen. We verzamelen om 19.00 uur bij de kerk.

## Bijbellezen met je hart



## Op weg naar Pinksteren

7, 14, 21 april, 5 en 12 mei

van 20.00 tot 21.15 uur

Met ds. Caroline Oosterveen en Edith Geluk

## Protestantse Gemeente Lunteren, Oranjestraat

Liturgie en nieuws Zondag 5 april

### Paaszondag

**Ochtenddienst** aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. Caroline Oosterveen

Organist : Job André

*Lector:* Edith Geluk; *Trompet:* Nienke de Boer; *Vleugel en zang:* Loïs Zwart

*Projectlied:* Angelina

Ouderling van dienst: Holmer Doornbos

Diaken van dienst: Martien en Marjanne v.d. Berg

Oppasdienst: Kati van Maanen, Michelle van Veldhuizen en Jolien van der Kuur

Kinderkring: Wieteke Keijzer

Beamerdienst: Betsy Verburg

Bloemendienst: A. de Boer

**Avonddienst** aanvang: 19:00 uur.

Voorganger: Ds. Ans Pilkes, Rhenen

Organist : Johan Hulshof

**Collecten:** 1<sup>e</sup> Kerk 2<sup>e</sup> Onderhoudsfonds 3<sup>e</sup> deurcollecte jeugd

---

## Liturgie ochtenddienst

### Thema van de Paasdienst: Hij is opgestaan!

*Dat is van betekenis voor elke plek; donker en licht. Waar mensen zijn gebogen en waar mensen zijn bewogen. Want God buigt zich naar ons over. En Zijn bewogenheid is hoorbaar en voelbaar en zichtbaar in de Opgestane Heer! Zelfs voorbij het eind van al onze vragen...*

*We zingen bekende paasliederen, horen orgel, vleugel en trompet, Loïs zingt prachtige liederen; en met de kinderen sluiten we het paasproject af, ook samen met Angelina.*

\*Lieder voor de dienst:

*De Heer is waarlijk opgestaan, HH 170*

*Aan U behoort, o Heer der heren, NLB 978: 1 en 2*

*Ontwaak, gij die slaapt, HH 387: 1 en 4*

\*Stilte

\*We horen het lied: Opgestaan (door Loïs)

\*De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht

\*Woord van welkom en mededingen

\* Dankzegging, voordeden, stil gebed en Onze Vader, Besloten met Lois: Amen, Matt Daler

### *De kinderen van de oppas worden opgehaald*

\* Zegen, die we beantwoorden met U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,

heeft de steen genomen van 't overwonnen grat.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezan, nu Hij eeuwig leeft,

Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?

In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,

niets heb ik te vrezan in leven en in dood

U zij de glorie, opgestane Heer.

U zij de victorie, nu en immermeer.

\* Orgel en trompet

*Tijd voor ontmoeting met koffie en limonade.*

*Voor wie wil: er is gelegenheid om de eigen huisspaarskaars te ontsteken*

*aan de nieuwe Paaskaars, het Licht van Christus, in de kerk.*

### **\*Gezegende paasdagen gewenst!**

*Deurcollecte jeugd*

## Liturgie Avonddienst

\* Meditatief orgelspel

\* Welkom en mededelingen

\* Aanvangslied: NLB 645:1,2,5,6

\* Stil gebed, Votum en Groet

\* Zingen: Psalm 139:1,4,5

\* Gebed.

\* Lezing Ezechiel 37:1-14

\* Zingen NLB 610:1,2,3,4,5,6

\* Lezing Johannes 11:1-4 en 17-44

\* Zingen NLB 339A

\* Verkondiging

*Deurcollecte jeugd*

\* We zingen NLB 624 Christus onze Heer verrees

\* Moment van stilte en Groet

\* Kyriegebed

\* Gloriaalied: door Nyncke en Lois: *Jesu, joy of man's desiring*

\* Gebed

\* Zingen 280: 4

\* We staan stil bij het liturgisch bloemstuk

\* Gesprek met de kinderen

\* We zingen het projectlied, samen met Angelina

\* Eerste schriftlezing: psalm 40: 1-4 uit de Naardense Bijbel

Psalm 40 (Voor de koorleider, v. David,

*een musiceerstuk.*)

2 Vol hoop hoopte ik op de Ene,

hij boog zich naar mij toe,

hij hoorde mijn geroep om hulp.

3 Hij haalt mij omhoog uit een ruisende

kuil,

uit modder en uit slijk,

hij doet staan mijn voeten

\* We luisteren naar Lois: *You raise me up*

\* Tweede schriftlezing: Lucas 24:1-12 uit NBV21

\* We zingen: HH 169

\* Moment van bezinning

\* We luisteren naar Lois: *Geen plek die U niet kent*

Ik ben bang geweest

dat ik U zou verliezen,

maar aan het eind van al mijn vragen

bent U er nog steeds.

Ik ben nooit alleen;

dat zie ik nu ik omkijk.

U was al die tijd al bij mij,

dwaars door alles heen.

Waar ik ook ga,

ik ga nooit alleen.

Er is geen plek

die U niet kent.

Van de allerhoogste berg,

\* We zingen: NLB 630

### *De kinderen komen terug*

\* Inzameling van de gaven : 1<sup>e</sup> Kerk 2<sup>e</sup> Onderhoudsfonds



op een steenrots,  
mijn schreden maakt hij vast.  
4 Hij geeft mij in de mond een nieuw  
gezang,  
een lofzang voor onze God;  
dat zien velen, vol ontzag;  
zij weten zich veilig  
bij de Ene.

tot aan het diepste van de zee,

er is geen plek

waar U niet bent.

Ik heb moed gevat.

U heeft mijn hart gewonnen.

Ik vertrouw op uw belofte.

U doet wat U zegt.

Wat de toekomst brengt

of wat ik draag van vroeger,

het komt goed, want U bent groter.

U bent wie U bent.

Geen plek die U niet kent