

Inlever datum kopij
"Contact"editie Mei is niet 4 mei
maar 11 mei

**Inleveren kopij "Contact"
editie Mei*



**Zingen tijdens de Pinksterdienst*

Op zondag 24 mei is het Pinksteren. Voor deze dienst zijn we op zoek naar zangers en instrumentalisten. Vind je het leuk om te zingen in het koor of te spelen op je instrument én kun je oefenen op zaterdag 23 mei van 09.30 tot 11.30 uur? Meld je dan aan door een mail of appje te sturen naar Margret Spelt.

E-mail: margretspelt@hotmail.com WhatsApp: 06 - 45 960 302

**Stappen in geloof* Let op: !!! De ochtend stappen zijn NIET op 4 mei, maar op 11 mei!

Protestantse Gemeente Lunteren, Oranjestraat

Liturgie en nieuws Zondag 3 mei

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. Caroline Oosterveen

Organist : Sipke de Boer

Ouderling van dienst: Petra Boiten

Diaken van dienst: Martien en Marjanne v.d. Berg

Oppasdienst: Kati van Maanen en Inge Degenaar

Kinderkring: Marjolein van de Haar

Beamerdienst: Martien van den Berg

Bloemendienst: K. van Leeuwen

Avonddienst aanvang: 19:00 uur.

Voorganger: Ds. R.G. van der Zwan, Amersfoort

Organist : Johan Hulshof

Collecten: 1^e Kerk 2^e Onderhoudsfonds 3^e deurcollecte jeugd

Bijbellezen met je hart



Op weg naar Pinksteren

7, 14, 21 april, 5 en 12 mei

van 20.00 tot 21.15 uur

Met ds. Caroline Oosterveen en Edith Geluk

ZATERDAG 16 MEI 09:30-16:00 UUR
Oude Arnhemseweg 103 Lunteren

LENTEPLEIN 2026

ROMMELMARKT

MET O.A.:
SIERRADEN & ACCESSOIRES,
PLANTEN & NATUURLIJKE PRODUCTEN,
BEAUTY & VERZORGING, SPEELGOED, KLEDING,
HUISGEMAAKTE LEKKERNIEN,
CREATIEVE & HANDGEMAAKTE ITEMS,
KERAMIEK & DECORATIE.

AAN DE KINDEREN WORDT OOK GEDACHT:
SPRINGKUSSEN, HUIFKARTOCHTJES,
SNOEP & SNACKS

MIS HET NIET!!

OPBRENGST VOOR HULP MOLDAVIË

A colorful illustration of a market stall. It features a striped awning, a table with various items like clothes and a basket, and a small cart with a wheel. The background is a light blue and white striped pattern.

Liturgie ochtenddienst

Thema: vriendschap

De Joodse schrijfster Judith Fanto heeft na haar boek 'Victor', over hoe oorlog doorwerkt in familierelaties (vaak als onuitgesproken trauma doorgegeven), een boek gewijd aan het thema **vriendschap**; en dan met name in tijden van oorlog en vrede. Goed om vandaag bij stil te staan.

(Narcis, heet het boek. Een waarschuwing aan deze tijd. Vrienden, wordt soms gezegd, zijn de familie die je zelf kiest. Dat kennen wij ook. Vrienden kunnen je leven in alle verdriet soms weer kleur geven. Fanto beschrijft hoe de wereld om een stel vrienden door de oorlog langzaam en bijna ongemerkt afbrokkelt, waardoor zij zelf veranderen en hun onderlinge relatie uit balans raakt. Het gaat zo sluipend dat ze het nauwelijks in de gaten hebben.

We lezen daarbij het oerverhaal van Noach. Hij wordt beschreven als vriend van God...)

*We zingen: NLB 423:1 en 2

De kleine kinderen van de oppasdienst komen binnen voor de zegen

*Zegen, die we beantwoorden met NLB 423:3

*Wilhelmus NLB 708 1en 6

*Orgelspel

Deurcollecte jeugd

Liturgie Avonddienst

In deze dagen gedenken we de doden in en door het geweld van de Tweede Wereldoorlog en vieren we onze vrijheid. Dat doen we in een zeer onrustige wereld met veel (oplopende) spanningen. Vanavond sta ik met u stil bij de vraag welke rol religie/godsdiens hierin speelt. En hoe lezen en verstaan wij Bijbelteksten over 'oorlogen en geruchten van oorlogen'?
Veel te grote vragen om in één kerkdienst afdoende te behandelen. Zie het als een (hernieuwde) aanzet om hierover door te denken. Wie zich al nader wil voorbereiden zou terug kunnen kijken naar de uitzending van *Dit is de week* van 7 maart jl. (EO NPO 2).

*Schrijftlezing: Jakobus 3: 16-18

*Overdenking

*Orgelspel

*Geloofsbelijdenis

*Zingen: LB 975: 1, 2, 3

*Gebeden

*Inzameling van de gaven :

1^e kerk 2^e onderhoudsfonds

*Zingen: LB 634

*Heenzending en zegen

*Orgelspel

Deurcollecte jeugd

Mededelingen

***Bloemen** De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Greet Welgraven inde Honskamp.



André F. Troost (Uit: Voorzichtig licht.)
(Melodie: Die winter is vergangen)

En wat er ook gebeure, de vrieskou van verdriet zal rood van vreugde kleuren – de winter wint het niet.
5 De lente is gekomen, een wending in de tijd; God zal de aarde kronen met warme vrolijkheid – de Zon is al verzezen: de Zoon is opgestaan – de wereld zal genezen, de hemel opengaan!

*Orgelspel

*Lied voor de dienst: Groot is Uw trouw o Heer

*Welkom en mededelingen

*Intochtslied: psalm 119: 24 en 51

*Stil gebed

*Onze hulp en Groet

*Kyriëgebed: allen: **Heer, ontferm U over ons**

*We zingen: NLB 216: 1 en 3

*Inleiding op het thema

*We zingen: De lente is gekomen: 2, 4 en 5

2 De lente is gekomen, de narcis kondigt

aan:

de zon zal bij ons wonen, hét licht is

opgestaan!

Bespuur het in de struiken: daar geurt een

nieuw seizoen -

de aarde zal ontluiken, één hemelsblauwe

bloem!

God zal de aarde kronen met warme

vrolijkheid – de Zon is al verzezen: de Zoon is opgestaan –

de wereld zal genezen, de hemel opengaan!

moe;

wij trekken als de vogels naar zon en zomer

toe.

*Gebed bij de opening van de Schrift

*Kindermoment & zingen kinderdied:

Wij gaan voor even uit elkaar,

En delen nu het licht.

Dat licht verdeeld ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring

*Bijbellezing: Genesis 6:9-22 en Genesis 9:8-17

*We zingen: NLB 350: 1, 2, 3, 5 en 7

*Moment van bezinning

*We luisteren naar: Een vriend zien huilen

*We zingen: Welk een vriend HH 365

kinderen komen terug uit de kinderkring

*Inzameling van de gaven: *1^e kerk 2^e onderhoudsfonds*

*Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader