

Mededelingen

***Op zondag 24 mei is het Pinksteren.** Voor deze dienst zijn we op zoek naar zangers en instrumentalisten. Vind je het leuk om te zingen in het koor of te spelen op je instrument én kun je oefenen op zaterdag 23 mei van 09.30 tot 11.30 uur? Meld je dan aan door een mail of appje te sturen naar Margret Spelt. E-mail: margretspelt@hotmail.com WhatsApp: 06 - 45 960 302

***Senioren nieuws.** Op woensdag 20 mei is onze laatste middag van dit seizoen. En dus hebben we spelletjes middag, en worden er pannenkoeken gebakken. U bent allemaal van harte welkom. En we hopen op een gezellige middag met elkaar. Vervoer nodig hebt even bellen naar Tineke de Vries tel. 0318 484471.



Protestantse Gemeente Lunteren, Oranjestraat

Liturgie en nieuws 14 mei 2026

Hemelvaartsdag

Gezamenlijke dienst met de Maranathakerk in PG Lunteren

Oranjestraat aanvang: 9:30 uur

Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens Lunteren

Organist : Betty Diender

Ouderling van dienst: Miep v.d. Sluis

Diaken van dienst: Jan en Gerdien Luchies

Oppasdienst: Didy Spelt en Corrie van Beek

Beamerdienst: Harry van Ramshorst

Collecten: "samen tegen armoede"

Liturgie Hemelvaartsdag

*Orgelspel

*Lied voor de dienst: Jezus leeft in eeuwigheid

*Welkom en mededelingen

*Intochtslied: NLB Psalm 97: 1,5,6

*Stil gebed, Votum en Groot.

*Klein Gloria: Zingen NLB 195

*Gebed op de Hemelvaartsdag:

*Zingen: Dit is mijn troost (Lied van Jaap Zijlstra)

(melodie : Wie maar de goede God laat zorgen)

Dit is mijn troost, ik ben geborgen

in God die mijn ontfermer is,

hij kent mijn droefheid en mijn zorgen,

mijn moeiten kent hij, mijn gemis.

Het is zijn wonderlijke trouw

waar ik met heel mijn hart op bouw.

God heeft tot vreugde ons geschapen

en niet tot vrees en treurigheid,

hij gaat een nieuwe wereld maken,

*Gedicht Hemelvaart (Jaap Zijlstra)

Nu dekt een wolk hem toe en niet een

wade,

nu is zijn opstaan een verloren zoon

die uitroept: ik ga naar mijn vader!

en kijk, de vader komt hem tegemoet,

zoals slechts op een wolkenloze dag

een witte wolk komt varen door de

hemel,

wonder van schoonheid – schoonheid is

genade,

*Gebed om verlichting met de Heilige Geest

*De Bijbel open: Psalm 47 (NBV'21)

*Zingen: NLB 663: 1,2

2

is van de hemel een geheim op aarde –

en neem hem op. Het is de vader

die zegt: Hij hier, mijn zoon, was dood

en is herboren, hij hier, mijn eigene,

ooit aan een schandhout heb ik hem

verloren

en nu, na al zijn leed, na al zijn wonden,

heb ik hem meer dan ooit

terugggevonden.

dan is de rampspoed uit de tijd.

Wie lijddevol de Heer verwacht,

schenkt hij een lofzang in de nacht.

Gods weg is hoger dan mijn wegen,

ik leg mijn kleine mensenhand

omdat ik hunker naar zijn zegen

in zijn getrouwe vaderhand -

mijn Vader, hij verlaat mij niet,

hij is mijn licht, hij is mijn lied.

*De Bijbel open: Handelingen 1: 1-12

*Zingen: Lvdk, Gezang 229: 1,2

*Verkondiging: *In de hemelwoning is*

plaats bereid

*Meditatief orgelspel

*Zingen: Lvdk, Gezang 229: 3,4,5

*Dankzegging, voorbeden en

gezamenlijk gebeden "Onze Vader"

*Inzameling van de gaven : "samen

tegen armoede"

*Slotlied: Lvdk Gezang 231: 1,3,4 (staande)

*Zegen, waarna de gemeente zingt: NLB 415:3

*Orgelspel



3